

# Nieuwsbrief

voor iedereen die betrokken is bij het  
Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen



## Pilot geslaagd, huis vol!

### Pilot-evaluatie

Januari 2013 zijn we gestart met een pilot. We wilden met een kleine groep van drie vrouwen uitproberen hoe de opvang en de programma's in de praktijk werken. De pilot is geslaagd en op het moment zit het huis vol met zeven vrouwen. Daarnaast zijn er drie vrouwen die de programma's nog mee doen nadat ze onderdak elders kregen.

De proefperiode duurde tot 1 juni, dat is wat langer dan gedacht omdat het even duurde voor er vrouwen werden aangemeld. Er zijn tijdens de pilot acht vrouwen in het wereld-

vrouwenhuis opgevangen. We moesten vier keer een vrouw afwijzen omdat er geen plaats was in huis. Twee vrouwen konden komen maar kozen toch voor een andere oplossing. Drie vrouwen zijn tussentijds vertrokken. Twee op eigen initiatief (na waarschuwingen dat ze zich aan de regels moesten houden) en één vrouw kon terug naar het AZC. Onze schatting dat er zo'n 25 tot 30 vrouwen per jaar hulp nodig hebben lijkt te kloppen. Het Vrouwenhuis voorziet duidelijk in een behoefte. Zonder onze opvang konden de vrouwen nergens heen.

Zie voor vervolg blz 2

## Afscheid en feest

25 augustus hebben we feest gevierd in het Wereldvrouwenhuis om alle vrijwilligsters (en een paar vrijwilligers) te bedanken voor hun werk. Dankzij de inzet van ruim 30 vrijwilligsters, waarvan er 20 vanaf het begin meedoen, is ons initiatief mogelijk.

Een feestje ook voor de vrouwen, die zoveel moed tonen in hun vaak uitzichtloze situatie.

Een feestje voor Flo Gimbel, één van de twee algemeen coördinatoren, die afscheid nam. Dat is natuurlijk meer droevig dan leuk, maar Flo heeft zich een jaar geweldig ingezet voor ons project en gaat niet om droevige redenen weg, maar omdat ze meer tijd wil besteden aan haar woonproject en ande-

re zaken. Flo werd door onze voorzitter hartelijk bedankt met een beeldje van Mariken van Nimweghen, de inspiratie voor onze naam Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen en van ons logo.

De wereldvrouwen hadden Armeens, Somalisch, Ethiopisch en Sierra Leoons gekookt en gebakken. Het was heerlijk. Genoveef van Groningen kwam met haar gitarist mooie liedjes zingen. Frans Houtbeckers liet samen met de aanwezigen de harteklop van het Wereldvrouwenhuis horen en er kwam een Grote Vogel aangevlogen die als koningin van de Vrije Vogels hartjes en kusjes uitdeelde aan alle aanwezigen. Op het eind van het feest werd er nog flink gedanst. Het feest is voor herhaling vatbaar!

Jaargang 2, nummer 2

September 2013

### Wij zoeken nog

- **Logeeradressen voor na de drie maanden opvang**
- **en vrijwilligsters voor**
- **Algemene coördinatie (samen met andere coördinator)**
- **De creatieve lessen**
- **De individuele begeleiding**
- **Activiteiten organiseren**
- **Fondsenwerving**

---

### In dit nummer:

|   |   |
|---|---|
| <i>Evaluatie Pilot</i>                  | 1 |
| <i>Afscheid en feest</i>                | 1 |
| <i>Vervolg Evaluatie Pilot</i>          | 2 |
| <i>Dank aan alle goede gevers</i>       | 2 |
| <i>Wereldvrouwenhuis op de markt</i>    | 3 |
| <i>Wereldvrouwen, enkele casussen</i>   | 3 |
| <i>Algemene info en contactgegevens</i> | 4 |

## Vervolg: Pilot evaluatie

### Programma

Elke week is er een programma bestaande uit Nederlandse taallessen, creatieve activiteiten, weerbaarheidstraining, gezondheidsvoorlichting en fietslessen. Op basis van de ervaringen zijn de programma's waar nodig aangepast. Zo bleek het lastig om taallessen te combineren met voorlichting. Er wordt nu gewerkt met een bestaande lesmethode.

De creatielessen blijken een goede afleiding en dagvulling voor de vrouwen. De meeste vrouwen doen dit alleen tijdens de les. Het principe van iets maken en dat gaan ruilen is nog niet echt een gedragen uitgangspunt. Het blijkt nog niet eenvoudig om zodanige producten te maken, dat ze goed verkoopbaar/ruilbaar zijn.

### Lengte opvang

De opvangperiode van 3 maanden blijkt erg kort om alles te doen wat we willen doen: netwerk opbouwen, juridisch en medisch alles op een rij zetten, creatieve vaardigheden leren. En vooral het tot rust laten komen. In enkele gevallen is de opvang met een maand verlengd. Twee vrouwen die inmiddels niet meer in het huis wonen, de buitencliënten, komen nog regelmatig om deel te nemen aan bijvoorbeeld de taallessen. Dit werkt voorlopig goed. Het geeft hen steun. Qua taal willen de vrouwen graag verder en door de creatielessen blijven ze bezig met dingen maken.

De begeleiding gaat door, omdat zaken veel tijd vragen.

### Individuele begeleiding

Alle vrouwen krijgen individuele begeleiding. Het accent ligt op het in kaart brengen van de medische situatie (waarbij de huisarts betrokken is), de juridische situatie (waarbij de huisadvocaat betrokken is) en het opbouwen van een netwerk ten behoeve van het verkrijgen van slaapadressen. Er is eigenlijk steeds een tekort aan begeleiders. Op termijn moet bepaald worden hoelang we nog iets voor de buitencliënten kunnen betekenen.

### Eigen verantwoordelijkheid

Het is schipperen tussen de vrouwen zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun leven, het hen verplichten mee te doen met de programma's en hen helpen met allerlei zaken. In de

huisvergaderingen en door de individuele begeleiding wordt vanaf juni meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de vrouwen.

### Vrijwilligers

Het wereldvrouwenhuis draait helemaal op vrijwilligers. Gelukkig zijn er meer dan 30 vrijwilligers die hun draai in het project hebben gevonden, en er met heel veel inzet mee bezig zijn. Elke 6 weken is een vrijwilligersvergadering gehouden waar informatie over de pilot werd uitgewisseld. Er was steeds een thema: leven zonder geld; de asielprocedure en andere procedures; wat is PTSS en hoe kun je daarmee omgaan; onderdak geven aan mensen zonder verblijfspapieren; strafbaarstelling van illegaliteit. Het komt regelmatig voor dat een vrijwilliger na korte tijd

### Logeeradressen

Vrouwen mogen maar drie maanden in het huis blijven. Daarna moeten zij weer zelfstandig verder. Het is moeilijk om particuliere adressen te vinden waar vrouwen terecht kunnen.

In de praktijk krijgen we vrijwel geen onderdakadressen van mensen die niet betrokken zijn bij het project. Gelukkig zijn er een paar mensen die een vrouw voor een lange periode onderdak geven. Enkele vrouwen kunnen terug naar een AZC, zoals de zwangeren die vanaf 6 weken voor hun bevalling tot zes weken erna terug naar het AZC kunnen en daarna in principe naar een gezinslocatie.

Het project loopt. De problemen die gesignaleerd zijn, waren voorzien en hebben onze voortdurende aandacht. De uitgebreide evaluatie zal op de website worden gezet.

### Dertien vrouwen nu

Ondertussen is 30 augustus alweer de dertiende vrouw gekomen. Zij komt uit Sierra Leone net als vier andere vrouwen. Daarnaast komen twee vrouwen uit Armenië, één uit Somalië, twee uit Ethiopië, één uit Iran, één uit Turkije en één uit Azerbeidzjan. Hun leeftijden liggen tussen de negentien en negenenzestig jaar. Drie vrouwen zijn onder de twintig, twee boven de zestig.

## Dank aan alle goede gevers!

Het Wereldvrouwenhuis wordt gesteund door veel particulieren, groepen en organisaties. Zonder hen zou ons project niet mogelijk zijn.

Speciaal willen we Ekoplaza op de Groenestraat Nijmegen, Plus Verbeeten in Malden en de Kledingbank Nijmegen noemen en bedanken voor hun steun in natura. Giften ontvingen we o.a. van de Protestantse Diaconie, DCI, St Overal, St Basta, De Klinker, De Onderbroek, de bewonersgroep van de Klinker, De Plak, Inter-Lokaal, Stichting Terra en Haëlla Stichting. De Konferentie van Nederlandse Religieuzen heeft ons een flinke startsub-

sidie gegeven van 25.000 euro. Het Skanfonds heeft ons een subsidie van 10.000 euro toegekend. We zijn heel blij met al onze donateurs en ondersteunende fondsen en met alle acties die vaak spontaan worden gehouden om aan geld te komen voor het Vrouwenhuis.

Ons project heeft nu een goede financiële basis om voort te kunnen bestaan. Financiën blijven natuurlijk een voortdurende zorg om ook volgende jaren aan voldoende geld te komen voor onderdak, leefgeld en programma's. Dus financiële steun blijft nodig en is van harte welkom.

## Wereldvrouwenhuis op de markt

We staan op markten om het Wereldvrouwenhuis bekendheid te geven en om voor het Wereldvrouwenhuis geld te verdienen met de verkoop van door vrijwilligers en vrouwen eigengemaakte spullen en leuke *kleine* tweedehandsspulletjes. Afgelopen negen maanden is er voor ruim 700 euro op die manier bij elkaar gesprokkeld.

Vrijwilligsters namen zelf ook heel veel spullen af die de wereldvrouwen en mede-vrijwilligsters maakten en gaven daarvoor een donatie. Zo verdienden we ook zo'n 500 euro.

Als je een goede markt weet waar we kunnen staan wil je dat dan doorgeven aan Paula Van Dorp? Zij coördineert vanaf nu de markten.

Ook als je leuke kleine spulletjes hebt, of als je mee wilt helpen bij één van de markten kun je haar bellen: 024-8444256.



### Markten:

- 8 september staan we op de rommelmarkt van jeugdkoor Smile bij De Ark van Oost van 10-16 uur
- 21 september is het Vredesevent met het motto 'wat doe jij aan vrede' rond de Mariënburghkapel in het centrum van Nijmegen. Het is een grote vredesmanifestatie met kraampjes, muziek, optreden van vele artiesten, workshops met dans, en nog veel meer, alles in het teken van vrede. Wij staan er met een stand en zullen een kort praatje houden over hoe wij aan vrede bijdragen.

## De Wereldvrouwen, enkele casussen

Graag stellen we enkele wereldvrouwen aan u voor. We gebruiken niet hun echte naam:

De eerste bewoonster van het wereldvrouwenhuis is een vrouw van 68 jaar die al meer dan 11 jaar in Nederland is. Laten we haar Ana noemen. Haar enige familie (zoon, schoondochter en drie kleinkinderen) wonen in Nederland en kregen een verblijfsvergunning dankzij het Generale Pardon. Ana is later in Nederland gekomen dan haar zoon en kon daarom geen gebruik maken van het Pardon. Ana ziet slecht, heeft artrose in haar knie, een te hoge bloeddruk en te hoog cholesterolgehalte en veel stressklachten. Ze kan als illegale vrouw niet bij haar zoon wonen. Dat mag niet van de woningbouwvereniging en uitkeringsinstantie. Ana kon niet langer blijven bij het gezin waar zij een jaar lang woonde. Het Vrouwenhuis zorgde voor vier maanden opvang in het huis en daarna voor een logeeradres.

Ana kan weer lachen en heeft een dagbesteding gevonden door voortdurend dingen te breien om al haar hulpgevers te verblijden.

Fatima is gevlucht voor geweld van het geheime besnidenisgenootschap in haar land, die haar wil dwingen haar moeder als besnijdster op te volgen. Ze is in Neder-

land op straat gezet en daar seksueel misbruikt door meerdere mannen die haar onderdak gaven. Ze is zwanger. Tot ze naar het AZC kan (van 6 weken vóór tot 6 weken na de bevalling) wordt ze in het Wereldvrouwenhuis opgevangen. Van een wantrouwende wanhopige vrouw is Fatima veranderd in een sterke zorgzame vriendin voor andere vrouwen.

Maria is gevlucht voor verkrachting en ander geweld van mannen van een hoog geplaatste persoon waar haar man problemen mee had. Ze is vooral heel bang en erg depressief. Haar advocaat probeert uitstel van vertrek te krijgen opdat ze haar therapieën af kan maken. In het Vrouwenhuis wordt ze gestimuleerd te bewegen, zich onder de mensen te begeven en een dagbesteding te vinden. Langzamerhand is ze bezig haar krachten weer op te bouwen.

Een zwangere vrouw mag niet naar haar man in Duitsland, want je wordt teruggestuurd naar het land van je eerste asiel-aanvraag, in haar geval Nederland. Ze zal in Nederland haar kind moeten krijgen. Tot ze naar het AZC kan wordt ze in het Vrouwenhuis opgevangen. Een geweldige uitkomst voor haar.

Op de website [www.wereldvrouwen.nl](http://www.wereldvrouwen.nl) zullen we regelmatig info zetten over hoe het gaat met de vrouwen in het huis.

### Steun het wereldvrouwenhuis!

Doneer op rekeningnummer NL77 INGB 0006279869

t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen.

---

## Contactgegevens

Stichting Wereldvrouwenhuis  
Mariam van Nijmegen

(06) 45588555

www.wereldvrouwenhuis.nl  
info@wereldvrouwenhuis.nl  
mariam.van.nijmegen@gmail.com

Bankrekening: 6279869  
IBAN: NL77 INGB 0006279869  
BIC: INGBNL2A

De Stichting is een Algemeen Nut  
Beogende Instelling (ANBI)

Schriftelijke vragen kunt u richten aan  
M.Mensink  
Dr. Banningstraat 3  
6532 VZ Nijmegen

*Help ons vrouwen  
van de straat te houden*

---

## Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

biedt dakloze vrouwen zonder verblijfs-  
vergunning met gezondheidsproblemen tijdelijk  
opvang en begeleiding.

### Opvang, begeleiding en empowerment

De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen wil deze vrouwen gedurende drie maanden opvang verlenen zodat zij tot rust kunnen komen. Ze krijgen daarnaast persoonlijke en medische begeleiding en een activiteitenprogramma. De opvang is gericht op versterking van hun kracht, weerbaarheid en eigenwaarde en op het ontwikkelen van een netwerk en van vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Uitgangspunt is dat vrouwen zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven en niet afhankelijk worden van steun.

De stichting beschikt over twee huizen onder één dak waarin steeds zeven vrouwen kunnen worden opvangen; jaarlijks ongeveer vijftwintig vrouwen.

Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligsters, er zijn geen betaalde krachten.

## Is zo'n huis nodig in Nijmegen? Ja, heel hard nodig!

Ook in Nijmegen zijn uitgeprocedeerde asielzoeksters, die niet terug kunnen of durven naar hun herkomstland, en andere migrantenvrouwen die (bijvoorbeeld na een scheiding) geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Zij leven op straat of moeten seksuele diensten verlenen in ruil voor onderdak en voeding. Hun leven is gekenschetst door angst en stress. Zij hebben veel gezondheidsproblemen. In Nijmegen kloppen jaarlijks zo'n 30 van deze vrouwen aan voor hulp, bij huisartsen en bij vrijwilligers-organisaties.

